

Theologische achtergrondinformatie over de doop

Als een kind of volwassene wordt gedoopt, wordt er water over hem of haar uitgestort. Dat kan een kleine hoeveelheid op het voorhoofd zijn. Het kan ook een onderdompeling in het water zijn. De naam van de dopeling wordt genoemd ('doopnaam'). Daarnaast klinken ook de woorden 'Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest'. Het zijn precies dezelfde woorden die Jezus gezegd heeft. Deze drie 'namen' vertellen ieder voor zich iets over hoe God voor ons wil zijn. Als Vader staat God aan de oorsprong en wijst ons de weg. Als Zoon is God naar ons toe gekomen, dicht bij ons. En als Geest vergezelt God ons op weg naar onze bestemming, Gods nieuwe wereld.

In de meeste kerken in ons land worden kinderen (vaak als baby) gedoopt. Maar we kennen ook de praktijk van volwassendoop: mensen worden gedoopt als ze er zelf voor kunnen kiezen. Als je de nadruk legt op Gods liefde die aan alles voorafgaat, komt je eerder uit bij de kinderdoop. Je zegt als het ware: nog voordat jij zelf maar kunt nadenken, is God er al voor jou. De Protestantse Kerk kiest voor de kinderdoop. Sommige gemeenten bieden wel de mogelijkheid voor volwassendoop. En dan zegenen ze de kinderen (die dus niet gedoopt worden), of dragen hen op aan God. Het belangrijkste is dat de doop eenmalig is. Je kan namelijk maar één keer toetreden tot de gemeenschap. Daarom erkennen verschillende kerken elkaars doop.

Het water in het doopritueel betekent veel verschillende dingen. Water wast bijvoorbeeld schoon. Dat is ook de betekenis van dopen. Dat wat in een mensenleven niet goed, niet zuiver is, wordt weggespoeld. Maar water is ook bedreigend en gevaarlijk. Je kunt zomaar kopje onder gaan. De doop laat dan zien: God trekt je door het gevaar heen naar een nieuw leven. Dat betekent ook dat je na de doop het diepste dal achter je hebt gelaten. Je bent dan een nieuw leven begonnen. Ook komt het water in de doop eigenlijk altijd van boven, van iemand anders. Je kan nooit jezelf dopen. Dit betekent dat de doop altijd een geschenk is. Een geschenk van God, waar je in je leven een antwoord op mag geven!